

HG – Jystrup – 4-0

Vi fik andre omklædningsrum end vi plejer; A og B og så ankom Jystrup.

Jeg snakkede lidt med dem. I ser mig lidt unge ud, skal I spille 45 plus?

De grinede og svarede at jeg bare skulle vide. De spillede også med alle aldre ligesom os.

Heldigvis var Jens- Erik på pletten og så blev bolde mm. hentet. Jens-Erik var 10é mand – men kun hvis der var en der kom alvorligt til skade. Sagde han.

Det gjorde der og stillede han så op som den gentleman han er? – NEJ!

Forklaring følger.

Vi skulle over på Sønderdrættet- det er jo også en slags udebane.

Efter megen diskussion blev vi enige om Michaels opstilling. 3-3-1

Med Claus på Mål, så har vi Kenneth som spydspids, (Peter), Ourø, Lars og Michael på midtbanen og Henning, Mikkel og Hans i forsvaret.

Men vi spiller jo total fodbold, så Hans gik straks i angrebsmode.

De gav bolden op og vi angreb over hele linjen – vi løb dem simpelthen over ende.

Vi erobrede bolden, vi tabte den igen, erobrede den igen og så var det Lars - Kenneth

eller Kenneth - Lars (det gik så hurtigt), for den endte hos mig, der bare var løbet fremad, fik den lidt heldigt med og ramte den ikke særlig hårdt med venstre, dog hårdt nok til, at målmanden ikke kunne nå den.

Der var mange der havde set den reddet. Der var gået et og et halvt minut og det stod 1-0.

Efter det sad vi på dem det meste af resten af kampen.

Kenneth scorede 2 gode mål. Vi pressede dem til at lave et selvmål, **(4-0)** så det var god kollektiv indsats.

Henning var effektiv i sit forsvar. Mikkel stødte med frem og lavede gode assister. Vi lavede færre fejlflektioner end dem.

Hans var over det hele og **Lars** var vores alles midtpunkt, der løb solen sort, ligesom mange af os andre.

Held i uheld fik Jystrup skadet en spiller. Jeg mente det stod 2-0 da en af de mindre unge Jystrupperne faldt over sine egne ben, det sker tit, og så måtte de spille med 7 mand (**Jens-Erik!**)

Det var så stor en fordel for os at vi var ved at give dem et trøstmål. 4 Jystrupsker mod 2 forsvarere.

Heldigvis bestod Claus prøven og stod fast som en klippe.

Han holdt målet rent! Peter i den anden ende var også afgørende med gode assister.

Så det blev en fortjent sejr.

Det forlyder at Superveranerne (**Ørkenrotterne**) ikke kan lave indkast.

I alt 4 indkast blev diskvalificeret.

Ups – pyt - øv

Og tak for kampen

Der var gode sodavand og øl fra Hans og så var der kun koldt vand i hanerne. De stakkels Jystrupsker har fået sådan en nedtur.